

Dinsdag 25 juli.

Na een bijna 2 uur durende autorit kwamen we aan onze verblijfplaats hotel " De Zevensprong".

We starten om 9u30 voor onze 1ste dag rit van 64 km met onze 11 enthousiaste deelnemers. Het weer was licht bewolkt en 22 graden.

We fietsten langs bosrijke kleine wegen naar Achel, St-Huibrechts-Lilli, Neerpelt naar Overpelt.

Op de eerste stopplaats in de Ballasthoeve konden we gelukkig een schuilplaats vinden voor de enige regenbui van onze driedaagse.

Langs het prachtige jaagpad van het kanaal Bochelt-Herentals fietsten we door naar Hechtel-Eksel, waar we in t'Exelshof konden genieten van een lekkere kleine lunch met aangepast streekbiertje.

Na de middag fietsten we verder langs mooie boswegen in kleine delen van de Grote Heide dat hoofdzakelijk bestaat uit bos en hei en 18 verschillende natuurgebieden omvat.

Onderweg konden we bij onze laatste stopplaats van de dag, genieten van lekker groot ijsje of een frisdrank.

Terug aan ons hotel om 17 uur.

Woensdag 26 juli.

Start om 9u30 voor een 70 km lange fietstocht richting Lommel (de kolonie) waar we in een plaatselijke taverne de koffie werden aangeboden door een gulle voorzitter.

Op de wondermooie Heuvelse Heide gebruikten we onze zelf klaargemaakte hotel picknick en konden we genieten van de fantastische natuur, en de vele vergezichten van heide en bos.

Daarna fietsten we verder richting Bergeijk, Westerhoven, Borkel en Schaft naar onze laatste stopplaats van de dag de bekende Achelse Kluis.

Deze St-Benedictus abdij heeft een parel van een monument, de neogotische kloosterkerk van 1885.

De oude kluzenaarskapel ten westen van de kerk werd gebouwd in 1736 en is één van de oudste monumenten uit de streek.

Sedert 1998 wordt het Achels trappistenbier opnieuw binnen de abdijsmuren gebrouwen.

In zijn mooie binnenkoer konden we genieten van een blonde of bruine trappist van 8 graden.

En of het gesmaakt heeft, de laatste 5km fietsten we probleemloos naar onze verblijfplaats.

Donderdag 27 juli.

Bij mooi zonnig weer vertrokken we om 9u15 voor onze laatste daguitstap op merendeels Nederlands grondgebied.

Langs Hamont dorp vertrokken we richting Budel-Schoot, Gastel richting Leenderbos en stopplaats Leende.

In het pannenkoekenhuis De Clown was er keuze uit 90 verschillende pannenkoekengerechten of andere lekkere snacks.

Na de middag vatten we het laatste deel aan van onze driedaagse richting Sterksel en Maarheeze, waar we op een mooi terras konden genieten van een frisse pint of frisdank.

We vervolgden onze weg richting Soerendonk en het mooie Landgoed Cranendonk naar Budel waar onze laatste stop was van onze 62 km lange dag fietstocht.

Het laatste stukje fietsten we langs de Beverbeekse Heide naar ons hotel De Zevensprong.

Rond 16 uur vertrokken we na een gesmaakte driedaagse terug naar Bottelare.

Mijn speciale dank gaat naar onze 2 begeleiders Etienne en Daniel Den Tijn voor de vlekkeloze parcours uitstippeling.

Verslaggever
Luc Eeckhout