

De EST-dames hadden zelfs de voorzitter uitgenodigd op hun eerste korte Nieuwjaars wandeling.

Ondanks een krachtige wind en enkele buien hebben 11 moedige dames samen met voorzitter Luc een korte wandeling in Bottelare gedaan.

Daarna naar Café De Linde waar alles dankzij Francine al klaar stond voor een kleine koffietafel. De cakes en appeltaart gebakken door Linda en Antoinette werd zeer gesmaakt, de voorzitter betaalde de koffies.

Ze zeiden dat ik alle wandelingen mocht komen, maar dat kan mijne portemonnee niet betalen. Voor Francine, Linda en Antoinette was er ook een mooi bloempje om hun te bedanken voor de ontvangst en de lekkere versnapering.

De verslaggever  
Luc Eeckhout